

Een ongeluk zit in een klein hoekje...en dan ?

Voor jou als omstander is er toch niets erger dan dat je machteloos toe moet kijken en niet weet wat je moet doen ?

Een bloedneus op het schoolplein, een geschaafde knie doordat je uitgleed in de keuken of je moeder liep een verstuikte enkel op toen ze van de trap afviel. En er kan natuurlijk ook iets ergers gebeuren: je vriend verslikt zich of de buurman krijgt een hartaanval.

Het grootste gedeelte van de ongelukken gebeurt gewoon thuis, tijdens het werk, spelen of sporten. Steeds meer mensen in Nederland sporten en bewegen. Dit heeft een positief effect op de gezondheid. Maar toch lopen sporters jaarlijks zo'n 4,7 miljoen blessures op.

Niets is er voor het slachtoffer erger dan dat niemand hem kan helpen!
Jij kunt erger voorkomen!

Als je er zeker van wilt zijn dat er deskundige hulp in de buurt is als er wat gebeurt, zou je eigenlijk zelf een cursus moeten volgen.

Een diploma Eerste Hulp halen is belangrijk, omdat je dan weet wat je wel en niet moet doen als er een ongeluk gebeurt. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen!

Ook jij als jongere kan dat leren.

(Zie onderstaand bericht.)

Negenjarige Duitse jongen reanimeert broertje.

Een negenjarige Duitse jongen heeft gisteren het leven van zijn twee jaar oude broertje gered. De peuter was in het water gevallen. Met de telefonische aanwijzingen van de alarmcentrale wist hij zijn kleine broertje te reanimeren. Het kindje is inmiddels buiten levensgevaar. De Duitse politie is vol lof over het optreden van de oude broer.

Markus (9) en Rudolf (2) waren op bezoek bij hun oma in het plaatsje Korbach. Omdat Rudolf zijn kleren nat had geplast, ging oma van de woonkamer naar de badkamer om een schone luier te halen. Toen ze terugkwam, was Rudolf weg. Hij was naar de tuin geglipt. Vervolgens zag ze hoe hij bewegingloos op zijn buik in het zwembad dreef. Ze haalde hem snel uit het water. Omdat oma nauwelijks Duits beheerst, belde Markus 112. De centrale vertelde hem wat hij moest doen. Daardoor begon Rudolf weer zelfstandig te ademen.

Dus aarzel niet langer en meld je aan bij de EHBO vereniging Spijkenisse.

<http://www.ehbo-spijkenisse.nl/>

